

Met stil verdriet geven wij U kennis van het heengaan van

De Heer JIMMY MADDELEIN

echtgenoot van Mevrouw NATHALIE DECOCK

geboren in Menen op 2 oktober 1972 en overleden in Brugge op 7 oktober 2024, omringd door zijn familie.

- Voormalig vestigingsmedewerker DELPORTE -

Dit melden U diepbedroefd:

NATHALIE DECOCK,

zijn echtgenote;

DYLAN MADDELEIN en ROMANE DELHAYE,

LISA MADDELEIN en GAËTAN GOBERT,

zijn kinderen;

DANNY MADDELEIN en MARIE-LOUISE BOUDRY,

zijn ouders;

ARSÈNE DECOCK en ANNIE DECROIX,

zijn schoonouders;

SAMMY MADDELEIN en ANN GILBERT,

AÏNSLEY MADDELEIN en LENNERD DUBOIS,

DIËUWKE MADDELEIN,

NATHALIE MADDELEIN en PETER BLANSAER,

CAITLIN COENYE, zijn petekind, en partner,

KAYLEIGH COENYE en partner,

WESLEY MADDELEIN en SILVIE BUYSSCHAERT,

ASHLEY MADDELEIN, zijn petekind, en RUNE STAELENS,

JESSY MADDELEIN,

ERIC DECOCK,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

JOHAN BOUDRY en ELS LAUWERS,

MATTHIAS BOUDRY en DAPHNÉ DEPUYDT, TIAH,

zijn oom en tante;

De families MADDELEIN, BOUDRY, DECOCK, DECROIX en aanverwanten.

De directie en het personeel van vestigingsmedewerker DELPORTE,

Zijn burens, talrijke vrienden en allen die hem hebben gekend, geliefd en gewaardeerd.

Dank aan dokter THIBAULT VANSLEMBROUCK, zijn huisarts; Thuiszorg JORIS ALLEWEIRELDT en haar verzorgers, CHARLOTTE, WENDY & SARAH; de dokters en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis en het AZ Sint Jan ziekenhuis in Brugge.

DE afscheidsviering, waartoe u persoonlijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de **AULA VAN HET UITVAARTCENTRUM ROTSAERT** in **WAASTEN**, Ploegsteertbaan 5 A, op **VRIJDAG 11 OKTOBER 2024** om **15 UUR**, gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op het kerkhof in **WAASTEN**.



JIMMY is opgebaard in het Funerarium Rotsaert, 5A Ploegsteertbaan in Waasten en kan er begroet worden woensdag van 17 tot 19 uur en donderdag van 10 tot 12 uur. Geen gedenkstenen en geen kunstbloemen a.u.b.

[Laat uw deelneming op www.pfrotsaert.be](http://www.pfrotsaert.be)

Liefde is sterker dan de dood



*Sterven is niet het
duistere einde, maar
het is als een lamp die
wordt gedoofd wanneer
de dageraad aanbreekt.*